

Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ιδεολογία...

«**Βεβαίως είναι αναγκαία η εναλλαγή στην εξουσία. Τι να πει όμως εναλλαγή;** Ποια είναι η εναλλαγή;... Δεν άλλαξε πολύ το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια αυτά; Δεν άλλαξε στην πορεία του από το '81 και μετά σε πολλά θέματα από τον τρόπο αντιμετώπισης της σχέσης με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, του κόσμου; Από τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων; **Δεν άλλαξε το ΠΑΣΟΚ ως προς την ιδεολογία του;**»

**Κ. Σημίτης, Συνέντευξη στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών
3 Δεκεμβρίου 2003**

Μετέτρεψαν το κόμμα σε εμποροπανήγυρη...

«Θα πρέπει να **ξεφύγουμε από τον κρατισμό** και να ξαναγίνουμε ένα ζωντανό κοινωνικό κίνημα. Πρέπει να ξαναβρούμε τις ρίζες μας... **Οι διαδικασίες για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών για το συνέδριο, αλλά και τις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές μετέτρεψαν το κόμμα σε εμποροπανήγυρη.**»

**Θ. Πάγκαλος, Ηράκλειο Κρήτης
7 Φεβρουαρίου 2003**

Πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ, ο κακός εαυτός του...

«Έχω υποστηρίξει δημοσίως ότι **το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι ο κακός του εαυτός.** Για την ακρίβεια, η δυνατότητα που έχουμε να αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις και την επόμενη στιγμή να **πνιγόμαστε σε μία κουταλιά νερό.**»

**Κ. Σκανδαλίδης, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
30 Νοεμβρίου 2003**

Εναλλαγή στην εξουσία κάνουμε μόνοι μας...

«**Εναλλαγή στην εξουσία ναι, αλλά δείξαμε ότι μπορούμε να την κάνουμε εμείς και πετυχημένα και έτσι θα συνεχίσουμε.**»

**Κ. Σημίτης, Συνέντευξη στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών
3 Δεκεμβρίου 2003**

Η ηγετική ομάδα μακριά από τα προβλήματα των πολιτών...

«Είναι η τελευταία μεγάλη προειδοποίηση προς την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ ότι κάτι δεν πάει καλά... **Αν στους επόμενους μήνες η ηγετική ομάδα δεν εγκύψει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες, το ΠΑΣΟΚ θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα στις εκλογές.**»

**Κ. Παπούλιας
19 Νοεμβρίου 2003**

Αθλιότητες φασιστικής μορφής...

«Μου πήραν την πινακιδίτσα με το όνομά μου και την έβαλαν στη δεξιά πτέρυγα για να πείσει η προπαγάνδα, φασιστικής βάσεως, ότι είχα συνεννοηθεί μαζί σας (υποδεικνύοντας την πτέρυγα της Ν.Δ.) για να έλθω στο σεβαστό κόμμα σας. **Αθλιότητες φασιστικής μορφής.**»

**Κ. Σπυριούννης, ΒΟΥΛΗ
24 Νοεμβρίου 2003**

Πληθαίνουν πολύ οι καραγκιόζηδες...

«Τα τελευταία 20 χρόνια στην πολιτική και στη Βουλή εισέρχονται όλο και λιγότεροι σοβαροί και υπεύθυνοι άνθρωποι, που έχουν προηγουμένως καταξιωθεί μέσα από αγώνες και από κοινωνική και επαγγελματική προσφορά.»

«Ξεχείλισε το ποτήρι και που αφορά το σύνολο της πολιτικής ζωής είναι ότι **πληθαίνουν πολύ οι καραγκιόζηδες**, σ' όλη τη χώρα, στην πολιτική, τη δημοσιογραφία, στους ακαδημαϊκούς κύκλους κ.λπ... Αυτό δεν το ανέχομαι. Δεν δέχομαι να με εξομοιώνουν με απατεώνες, με αριβίστες κάθε είδους, με κακοήθειες και ιδιοτέλειες άλλων.»

«Η απόφασή μου αυτή (το ότι δε θα είμαι υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές...) οσοδήποτε οδυνηρή, είναι μια πράξη διαμαρτυρίας για τον ευτελισμό της πολιτικής ζωής.»

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει εκ βάθρων.»

Φ. Ιωαννίδης, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
23 Νοεμβρίου 2003

Δεν με εκφράζει...

«Η πολιτική έχει καταντήσει δημόσιες σχέσεις, ο τρόπος που λειτουργεί αυτή τη στιγμή δεν με εκφράζει συγκεκριμένα.»

Φ. Ιωαννίδης
19 Νοεμβρίου 2003

Κόμμα μεταλλαγμένο, ηγεσία με λογική φατριάς, στελέχη που έγιναν κατεστημένο...

«**Το σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν είναι πλέον ΠΑΣΟΚ.** Δεν έχει καμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ των κοινωνικών και πατριωτικών οραμάτων του Ανδρέα Παπανδρέου. **Είναι ένα καθ' ολοκληρίαν μεταλλαγμένο κόμμα.** Διατηρεί απλώς υπολείμματα σοσιαλιστικής ρητορείας...»

Η εξουσιαστική ομάδα κυβερνά με μεθόδους, αντιλήψεις και συμπεριφορές ξένες προς την ιδεολογία και τις θεμελιώδεις αρχές του Κινήματος... **Τα στελέχη της εξουσίας έγιναν κατεστημένο** στη θέση του κατεστημένου που υποτίθεται φιλοδοξούσαν να θέσουν υπό έλεγχο και αισθάνεται προδομένη.

Η ηγεσία λειτουργεί με τη λογική της φατριάς. Όσοι δεν ανήκουν σ' αυτήν, είναι αμετακλήτως στον «μαύρο πίνακα». Αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το ΠΑΣΟΚ όλων μας.»

Σ. Παπαθεμελής, Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής
16 Νοεμβρίου 2003

Φαινόμενα αλαζονείας...

«Συνεχώς χτυπάω το καμπανάκι. Και αυτό είναι, θεωρώ, υποχρέωση των πολιτικών στελεχών. Εκτιμώ ότι το πιο εύκολο πράγμα στην πολιτική είναι να σιωπάς...»

Σε όλες τις εποχές και με όλες τις κυβερνήσεις, **υπάρχουν φαινόμενα αλαζονείας ή ελλείμματος πολιτικού ήθους. Πρέπει να παρθούν από την ηγεσία πρωτοβουλίες για να εξαλειφθούν όπου και αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.»**

Γ. Δασκαλάκης, ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
19 Οκτωβρίου 2003

Εκτροχιασμός του ΠΑΣΟΚ...

«Δεν θα μπορούσε η ευαισθησία του κ. Παπαθεμελή να ενσωματώσει τον **εκτροχιασμό του ΠΑΣΟΚ.**»

Κ. Σπυριούνης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Παπαθεμελή
16 Νοεμβρίου 2003

Παρακμακά φαινόμενα αλαζονείας, κουλτούρα κλειστής παρέας και αποκλεισμός της άλλης άποψης...

«Υπάρχουν πράγματι πολιτικές διαφορές αναμεταξύ μας (ΠΑΣΟΚ) σε μια σειρά από θέματα, όπως π.χ. ποιο ΠΑΣΟΚ θέλουμε. Όπως σας είπα, διάλογος γι' αυτά τα θέματα δεν έχει γίνει και τώρα

δεν υπάρχει χρόνος για να επιλυθούν πριν τις εκλογές. Η απονεύρωση της πολιτικής μας λειτουργίας άνοιξε αποστάσεις αναμεταξύ μας, δημιούργησε ένα πολιτικό κενό που εξέθρεψε **παρακαμικά φαινόμενα ομαδοποίησης και αλαζονείας και προώθησε την κουλτούρα της κλειστής παρέας και τον αποκλεισμό της άλλης άποψης.»**

**Γ. Αρσένης, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
19 Οκτωβρίου 2003**

Το κόμμα να βρει την ταυτότητά του...

«Το κόμμα ΠΑΣΟΚ είναι ανάγκη να βρει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του ταυτότητα παραγωγής πολιτικής και προπαντός παρέμβασης στην κοινωνία. Το κόμμα δεν είναι εξάρτημα της κυβέρνησης. Και στην εποχή του Α. Παπανδρέου, και στην εποχή του Κ. Σημίτη, στο Εκτελεστικό Γραφείο πάντοτε λέγαμε ότι στο κόμμα πρέπει να βρούμε διαδικασίες παραγωγής πολιτικής σε όλους τους τομείς. Δεν υποστηρίζω, όμως, ότι αυτό το κάναμε πάντοτε με επιτυχία.»

**Α. Τσοχατζόπουλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
27 Ιουλίου 2003**

Φαινόμενα προσωποπαγούς αυταρχισμού...

«...Κάθε προσπάθεια διαιώνισης του παπανδρείσμου χωρίς τον Παπανδρέου δεν είναι απλώς καταδικασμένη σε αποτυχία, αλλά και αυτόχρονα κωμική. Δυστυχώς, αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της πολιτικής κρίσης που περνάμε σήμερα. Έχουμε την εμφάνιση φαινομένων προσωποπαγούς αυταρχισμού και αλαζονείας στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς ηγετική έμπνευση και επιβολή.»

**Θ. Πάγκαλος, περιοδικό ΚΡΑΜΑ
Ιούλιος 2003**

Κλειστή παρέα... με πρόβλημα αξιοπιστίας...

«Ζητάμε από το λαό να επιβραβεύσει τις αρχές και τις ιδέες μας που ήταν πάντα κοντά στα προβλήματα του πολίτη... Με ποια αξιοπιστία θα μιλήσουμε γι' αυτά; Ποιοι θα μπορέσουν να μιλήσουν πειστικά; Όχι, βέβαια άτομα που με τη στάση τους έχουν προκαλέσει το κοινό αίσθημα. Ούτε βέβαια, το έργο αυτό μπορεί να το επωμισθεί μια κλειστή παρέα. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχουμε πρόβλημα αξιοπιστίας.»

**Γ. Αρσένης, Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ
14 Οκτωβρίου 2003**

**Ομάδα πρόθυμη για εξευτελισμούς
χάριν της εξουσίας...**

«Ο πολίτης έχει την αίσθηση ότι παρακολουθεί μια ομάδα που είναι πρόθυμη για τα πάντα, για όλους τους συμβιβασμούς, τους εξευτελισμούς, τις παραποιήσεις της αλήθειας, για να διατηρήσει τη νομή της εξουσίας...»

**Θ. Πάγκαλος, περιοδικό ΚΡΑΜΑ
Ιούλιος 2003**

Κρατικίστικα σύνδρομα...

«Κρισιμότερο στοιχείο τομής του ΠΑΣΟΚ είναι η εκ βάθρων αναδιοργάνωση του κομματικού μηχανισμού, ώστε να απαλλαγεί από κρατικίστικα σύνδρομα και από γραφειοκρατικές και πελατειακές αγκυλώσεις.»

**Γ. Παπαντωνίου, ΗΜΕΡΗΣΙΑ
28-29 Ιουνίου 2003**

Συγχρωτιστήκαμε με τους νεόπλουτους του παρασιτισμού...

«Ένα σημαντικό κομμάτι του λαού που στήριξε το ΠΑΣΟΚ σ' όλη του την πορεία, σήμερα προβληματίζεται. Αισθάνεται ότι απομακρυνθήκαμε από τον πολίτη, γαντζωθήκαμε στην εξουσία, **συγχρωτιστήκαμε με τους νεόπλουτους του παρασιτισμού, γίναμε τμήμα του κατεστημένου.**»

**Γ. Αρσένης, Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ
14 Οκτωβρίου 2003**

Ο βασιλιάς είναι γυμνός...

«...**ο βασιλιάς είναι γυμνός.** Ο κόσμος δεν μας αποδέχεται πια και κάποιος πρέπει να του το πει. Ο ανασχηματισμός είναι περιττός, εάν δεν υπάρξει ριζική αλλαγή σχέσεων σε ιδιωτικό επίπεδο μεταξύ στελεχών του ΠΑΣΟΚ, με τη συγκρότηση νέας ηγετικής ομάδας που θα βασίζεται σε μία εκτίμηση των λαθών και των αδυναμιών του παρελθόντος.»

**Θ. Πάγκαλος, εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ
17 Ιουνίου 2003**

«**Δεν κουράζουν τα πρόσωπα, κουράζουν οι πολιτικές...** Να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο. Να προσπαθήσουμε απ' αυτή τη γενική πρόοδο να δημιουργήσουμε το κεφάλαιο εκείνο που θα δώσει ένα κοινωνικό μέρισμα στην κοινωνία. **Τα εργαλεία πολιτικής πρέπει να αλλάξουν.**»

**Κ. Γείτονας, Συνέντευξη στη ΝΕΤ
24 Ιουνίου 2003**

Καμία σχέση με την πραγματικότητα...

«Φοβούμαι ότι θυμίζουμε, η Κυβέρνηση αναμφισβήτητα και ως ένα μεγάλο βαθμό δυστυχώς και το Κόμμα, τα "Τείχη" του Καβάφη "Α, όταν έχτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω, ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω" και δεν επικοινωνούμε μ' αυτόν τον κόσμο. Επομένως **μπορεί μέσα στο μυαλό μας να στήνουμε διάφορα πράγματα, αλλά αυτά δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.**»

**Σ. Παπαθεμελής
6 Ιανουαρίου 2003**

Το κόμμα έχασε την επαφή του με την κοινωνία...

«**Το κόμμα έχει συρρικνωθεί σε έναν μηχανισμό που έχει χάσει την επαφή του με την κοινωνία... Αν δεν αλλάξει το ΠΑΣΟΚ δεν έχει μέλλον...** Έχω αναλάβει ευθύνες στη ζωή μου και θα πρέπει αν έλθει μια τέτοια στιγμή να αναζητήσω μέσα μου το πώς βλέπω πιο υπεύθυνα ότι θα χειριστώ μια τέτοια κρίσιμη απόφαση. **Θα αναλάβω τις ευθύνες μου όταν έλθει η κρίσιμη στιγμή.** Αλλά δεν λρω ούτε ναι ούτε όχι.»

**Γιώργος Παπανδρέου, συνέντευξη στο ΒΗΜΑ
2 Σεπτεμβρίου 2001**

Η άνοδος της ασημαντότητας...

«Εγώ θα ήθελα να συστήσω και στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας να διαβάσουν με εξαιρετική προσοχή το βιβλίο του Κορνήλιου Καστοριάδη "**Η άνοδος της ασημαντότητας**". Όσα μπορεί να διδαχθεί κανείς για την περίπτωση μας απ' αυτό το βιβλίο, δεν μπορεί να τα βρει σε καμία άλλη ανάλυση, μία ανάλυση που ο φιλόσοφος κάνει πιθανώς για άλλη εποχή, ίσως και για άλλους τόπους, αλλά που θα βρει κανείς ομοιότητες με τα καθ' ημάς. Κάθε ομοιότητα είναι εντελώς συμπτωματική!...»

**Σ. Παπαθεμελής
6 Ιανουαρίου 2003**

Να προσγειωθούμε...

«**Εκείνο που έχει σημασία είναι να προσγειωθούμε, να καταλάβουμε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ άσχημη και η αλλαγή αυτής της πραγματικότητας δεν γίνεται ούτε με εξωραϊσμούς ούτε με ζόρκια.**»

**Σ. Παπαθεμελής
6 Ιανουαρίου 2003**

Μόνο με θαύμα...

«Έχω πει ότι αυτή η ανατροπή μπορεί να γίνει μόνο με ένα θαύμα. Και εξακολουθώ να πιστεύω στα θαύματα. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση αν γίνει συνείδηση σε όλους και κυρίως στην ηγεσία του η κρισιμότητα της κατάστασης. Όσοι ωραιοποιούν την πραγματικότητα και υποστηρίζουν ότι όλα πάνε πολύ καλά, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία αλλά απλώς κάποιιοι γκρινιάζουν στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, έχουν μεγάλη ευθύνη γιατί ουσιαστικά μας οδηγούν σε ήττα...»

**Θ. Πάγκαλος, Εφημερίδα ΠΡΩΤΗ
4 Δεκεμβρίου 2002**

Να απομακρύνουμε τα παράσιτα...

«Καλύτερα να προσέξουμε. Να οργώσουμε βαθιά και να απομακρύνουμε τα παράσιτα. Να βάλουμε έγκαιρα το λίπασμα νέων ιδεών και να κλαδέψουμε σωστά. Και για το κορφολόγημα ας θυμηθούμε αυτά τα λόγια: **όχι ομορτισμούς, φιγούρες και δημόσιες σχέσεις. Μας γνωρίζουν μέχρι αηδίας.**»

**Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
3 Νοεμβρίου 2002**

Ο Κώστας Σημίτης δεν είναι αυτοκράτορας...

«Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ, όπως συνήθως ασχολείται με την εσωτερική του κρίση, το επαγγελματικό ασυμβίβαστο και τις νέες προσπάθειες διάλυσης του κόμματος και υποδούλωσής του στα φιλοκυβερνητικά (sic) δίκτυα.»

«Χάνουμε τις εκλογές και για μένα ηγεσία και κόμμα που χάνει τις εκλογές και μάλιστα με αυτογκόλ δεν έχει λόγο ύπαρξης. Ήττα στις εκλογές σημαίνει αναζήτηση ευθυνών και ανάληψη ευθυνών από την ηγεσία... **Ο Κώστας Σημίτης δεν είναι αυτοκράτορας, άρα κρίνεται και εκείνος.**»

**Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
15 Ιουνίου 2002**

Αναρριχητές...

«Έχω πει επανειλημμένα, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα εξουσίας. Ότι, εάν χάσουμε την εξουσία, θα μας κακοφανεί πολύ και κυρίως θα κακοφανεί πολύ σε όλη την κομματική δομή που συνδέεται με θέσεις εξουσίας. Αν πάρετε την Κεντρική Επιτροπή και κάνετε μια στοιχειώδη εξέταση των επαγγελματιών που ασκούν τα μέλη της, θα δείτε ότι είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν συνδέονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με την άσκηση της εξουσίας. Έστω και με τον πιο έμμεσο τρόπο που είναι η εκλογή, όπως είναι οι βουλευτές και οι δήμαρχοι. Οι υπόλοιποι είναι κανονικοί δημόσιοι υπάλληλοι σε διάφορες πολιτικές θέσεις. Όλος αυτός ο κόσμος, λοιπόν, θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ αν απωλεσθεί η εξουσία... Εγώ δεν ενδιαφέρομαι γι' αυτόν τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρουν οι αναρριχητές.»

**Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
10 Φεβρουαρίου 2002**

Πνεύμα αφελούς παιδίσκης...

«Ορισμένοι στο ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζουν τις συνθήκες στασιμότητας και κρίσης με το πνεύμα αφελούς παιδίσκης, που αρέσκει να παίζει με συνθήματα του τύπου : ανανέωση, εξέλιξη, αλλαγή συμβόλων κ.ο.κ. Προβάλλουν το αίτημα της ανανέωσης, χωρίς πειστικά να εξηγούν ποιος τους εμπόδισε μέχρι σήμερα να το πραγματοποιήσουν. Διατυπώνουν με τέτοιο τρόπο τις φιλόδοξες προθέσεις τους, ώστε εξ αρχής να δημιουργείται η καχυποψία ότι οι σκοποί είναι διαφορετικοί. Είτε φιλολογούν ακατάσχετα περί ανανέωσης για να σκεπάσουν, με μεγαλύτερη επιτηδειότητα, την πραγματική τους επιθυμία να παραμείνουν όλα ίδια, είτε χρησιμοποιούν την ανανέωση για να ελέγξουν καλύτερα τους μηχανισμούς εσωτερικής εξουσίας.»

**Χ. Καστανίδης, ΤΟ ΒΗΜΑ
11 Μαρτίου 2001**

**Σαν ταχυδακτυλουργοί στα προβλήματα
που οι ίδιοι δημιούργησαν...**

«Με τέτοια τεχνάσματα δεν καταλύονται αδιέξοδα της πολιτικής και της κοινωνίας... Το αξιοπερίεργο, μάλιστα, είναι ότι οι υπεύθυνοι για τη δημιουργία των προβλημάτων εμφανίζονται συνήθως και ως οι ταχυδακτυλουργοί για την επίλυσή τους.»

**Χ. Καστανίδης, ΤΟ ΒΗΜΑ
11 Μαρτίου 2001**

«Αρκετά τλαιπωρήθηκε ο χώρος μας με τη λογική των εσωκομματικών στρατών. Αρκετά τλαιπωρήσαμε τους εαυτούς μας με τη λογική των μηχανισμών.»

**Β. Παπανδρέου, 6^ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του...

«Είμαι υπέρ της καταργήσεως του κόμματος. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένα ταμπού θρησκευτικού τύπου. Λένε ότι τι ΠΑΣΟΚ δεν είναι εκλογικός μηχανισμός. Εάν δεν είναι εκλογικός μηχανισμός, πώς ανατρέπει αυτό το κόμμα είκοσι τώρα χρόνια, όλες τις προγνώσεις, όλες τις δημοσκοπήσεις; Τσακίζει τον αντίπαλο και την τελευταία στιγμή κατακτά την εξουσία. Γίνεται αυτό χωρίς εκλογικό μηχανισμό; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Αλλά πέραν αυτού, το κόμμα προφανώς πρέπει να κάνει κι άλλα πράγματα. Γιατί αλλιώς θα χάσει την ψυχή του.»

**Θ. Πάγκαλος, ΕΘΝΟΣ
19 Νοεμβρίου 2000**

Ενότητα από τα συγκολλητικά υλικά της εξουσίας...

«Την ψυχική ενότητα την ψάχνουμε ακόμη. Την πολιτική ενότητα την διασφαλίζουμε κάθε φορά, ανάλογα με τις περιστάσεις, από τα συγκολλητικά υλικά της εξουσίας. Για την ιδεολογική ενότητα είμαστε αδιάφοροι καθώς, αμήχανοι εδώ και πολύ καιρό, δεν παράγουμε νέες ιδέες.»

**Χ. Καστανίδης, ΕΘΝΟΣ
4 Δεκεμβρίου 2000**

**Μεγαλόστομες διακηρύξεις,
προσχηματική εργασιοθεραπεία...**

«Η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ είναι δυστυχώς, εδώ και πολύ καιρό ένας παράλυτος οργανισμός. Η πληγή δεν θεραπεύεται με τις κατά καιρούς μεγαλόστομες διακηρύξεις περί "αναγέννησης", "ανασυγκρότησης" κλπ. του κόμματος, που δεν είναι τίποτε άλλο, παρά μια ανούσια και προσχηματική εργασιοθεραπεία επιβαλλόμενη από μίαν ηγεσία, που ελάχιστα επιθυμεί τη σοβαρή αναδιάρθρωση του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ.»

**Χ. Καστανίδης, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 Οκτωβρίου 2000**

Δεν αναζητούμε πολιτική στα πρόσωπα...

«Η πολιτική μας ευθύνη δεν επιμερίζεται πάντοτε, δεν την αναζητούμε μόνο στα πρόσωπα. Αλλά την αναγνωρίζουμε στην παράταξη, στην πορεία της, στην κυβέρνηση που τόσα χρόνια κυβερνά αυτό τον τόπο.»

**Χ. Παπουτσής, 6^η Σύνοδος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
7 Οκτωβρίου 2000**

«Το ΠΑΣΟΚ... πρέπει να αποκαταστήσει οριστικά την τραυματισμένη αξιοπιστία του, αυτή που προκάλεσε τη φθορά και την κρίση.»

«Ας μην κλείνουμε τα μάτια. Οι αναλυτές, τα δημοσιεύματα, οι εκτιμήσεις, λένε ότι, ακόμη και τώρα, πάμε να λύσουμε λογαριασμούς...»

**Κ. Σκανδαλίδης, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ
6 Οκτωβρίου 2001**

Κόμμα αξιωματούχων...

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει ριζικά, γιατί το εγχείρημά μας αφορά τη χώρα και τη νέα εποχή και δεν εξυπηρετείται πια από ένα Κόμμα αξιωματούχων και αντιπροσώπων. Δεν εξυπηρετείται από ένα Κόμμα καθοδηγητή που απλώς ψηφίζει για να εκλέξει αντιπροσώπους.»

**Κ. Σκανδαλίδης, Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
11 Οκτωβρίου 2001**

Πρόβλημα πολιτικού στίγματος...

«Υπάρχει πρόβλημα πολιτικής έκφρασης και πολιτικού στίγματος του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια δυσαρμονία.»

**Γ. Αρσένης, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
18 Ιανουαρίου 2001**

Άλλη ηγεσία...

«Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ηγεσία πιο απαιτητικών προδιαγραφών.»

**Σ.. Βαλυράκης, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Αποστασιοποίηση της κοινωνίας...

«Μετά τις εκλογές διαμορφώθηκε και κλίμα αποστασιοποίησης μέρους της κοινωνίας από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και εκείνων των στρωμάτων που πλήττονται από την κρίση και περιθωριοποιούνται. Και επιτρέψτε μου να κάνω μία έκκληση σε όλους μας από την ηγεσία μέχρι τη βάση. Είναι πολιτικό λάθος να υποβαθμίζουμε τη σοβαρότητα αυτής της αποστασιοποίησης... Αν η διαμαρτυρία παγιωθεί, μπορεί να μετατραπεί σε άρνηση και σε απόρριψη και τότε πολύ φοβούμαι ότι μπορούν να μας απαντήσουν "κύριοι, μαζί σας ήμασταν, δεν μας προσέξατε. Ας προσέχατε".»

**Α. Τσοχατζόπουλος, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
12 Οκτωβρίου 2001**

Κόμμα κρατικών αξιωματούχων...

«Δεν θέλουμε ένα κόμμα του κράτους. Δεν θέλουμε ένα κόμμα ηγετικών κρατικών αξιωματούχων... Δεν θέλουμε ένα κόμμα που λειτουργεί γραφειοκρατικά.»

**Α. Τσοχατζόπουλος, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
12 Οκτωβρίου 2001**

Δυσφορία και απογοήτευση...

«Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει τις δυσμενείς δημοσκοπήσεις, τη δυσφορία και την απογοήτευση των πολιτών.»

**Σ. Βαλυράκης, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
11-14 Οκτωβρίου 2001**

Αστείες ταμπέλες...

«Ας ρίξουμε αυτές τις αστείες ταμπέλες και ας καταργήσουμε τα αρνητικά πιστοποιητικά που δίνουμε ο ένας στον άλλον, τις στείρες αντιπαραθέσεις, τις καχυποψίες. Ας κάνουμε την αυτοκριτική μας.»

«...**Κάναμε λάθη, αλλά πρέπει να τερματισθεί η λαθολογία.** Γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τον εσωκομματικό διάλογο, την εσωκομματική κριτική. Όχι όμως, για να αυξήσουμε τις διαρροές που κάνουμε στα Μέσα Ενημέρωσης ύστερα από κάθε Συνεδρίασή μας. Τότε θα είναι ένας ψευδεπίγραφος εσωκομματικός διάλογος.»

**A. Κακλαμάνης, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Ξεχάσαμε το κυβερνητικό πρόγραμμα μας...

«**Η ελληνική κοινωνία δεν περιμένει νέες δεσμεύσεις από εμάς. Περιμένει την υλοποίηση των προεκλογικών μας υποσχέσεων, του δικού μας κυβερνητικού προγράμματος, που φαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το ξεχάσαμε ...Μεγαλύτερος αντίπαλός μας είναι ο εαυτός μας.**»

**B. Παπανδρέου, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Έλλειμμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης...

«Προσωπικές μεθοδεύσεις, προσωπικές στρατηγικές, προσωπικές τακτικές ανέλιξης, προβολή άκαιρων ζητημάτων, έλλειμμα συλλογικότητας και αλληλεγγύης συχνά ταλαιπωρούν το χώρο μας σε όλα τα επίπεδα...Οφείλουμε να βάλουμε τέρμα σε αυτή την παθογένεια.»

**B. Παπανδρέου, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Αλλοίωση φυσιογνωμίας...

«Η σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με κοινωνικές δυνάμεις που προέρχονται από τη σάρκα του, έχει ως αποτέλεσμα την **αλλοίωση της φυσιογνωμίας του**, αλλά δυστυχώς θα οδηγηθούμε και σε στρατηγική ήττα.»

**T. Αντωνίου, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Το συντηρητικό το βαφτίζουμε εκσυγχρονισμό...

«Τα τελευταία χρόνια ζούμε ως Κόμμα και ως Κυβέρνηση, μια μεγάλη αντίφαση. Την **αντίφαση ανάμεσα στο το τι είναι πραγματικός εκσυγχρονισμός και προοδευτικό και τι είναι συντηρητικό, που το βαφτίζουμε εκσυγχρονισμό.** Πολλές φορές μπερδέψαμε και τους εαυτούς μας και την κοινωνία με αυτή την αντίφαση.»

«Εκεί που έπρεπε δεν τολμήσαμε. **Δεν τολμήσαμε να προχωρήσουμε σε πραγματικό εκσυγχρονισμό...**»

**T. Αντωνίου, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Στεγνός λόγος...

«**Ο πολιτικός λόγος του ΠΑΣΟΚ ακούγεται στεγνός.** Η σχεδιασμένη παρέμβαση του Κινήματος στα δρώμενα, στην πολιτική ζωή του τόπου είναι ανεπαρκής. Η πολιτική μας δράση ως Κίνημα έχει απο- ιδεολογικοποιηθεί.

Αυτή η πολιτική πρακτική επέτεινε την ιδεολογική σύγχυση, δεν επέτρεψε στην ανάπτυξη μιας ουσιαστικής ιδεολογικής και πολιτικής συζήτησης και κατέληξε να χαράξει νέες διαχωριστικές γραμμές. Αυτή την φορά όχι στην κοινωνία, αλλά μέσα στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Η διαπίστωση είναι κοινή, όλων μας.»

**X. Παπουτσής, 6^ο Σύνοδος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
7 Οκτωβρίου 2000**