

**Πρόθυμοι αυλοκόλακες
σε συνθήκες παρακμής και σήψης...**

«Χρειάστηκε να περάσει καιρός για να αντιληφθούμε ότι άνοιγε μια νέα περίοδος για την κυβέρνηση, το κόμμα και την κοινωνία. Μία περίοδος όπου δόγμα θα γινόταν η **απουσία κάθε ειλικρινούς αυτοκριτικής** και κανόνας η δικαίωση πολιτικών πρωτοβουλιών και των προσώπων που τις είχαν εμπνεύσει ακόμη και αν η υλοποίησή τους αποτύγχανε παταγωδώς μέχρι και την τυπική απόσυρσή τους. **Ο πρωθυπουργός και ο περί αυτόν όλο και στενότερος κύκλος δεν είχε καμία αμαρτία, δεν έκανε κανένα λάθος και εν πάση περιπτώσει, αυτά που συνέβαιναν ήταν τα καλύτερα δυνατά σε έναν κόσμο γεμάτο ατέλειες!** Αν υπήρχε πρόβλημα, αυτό ήταν αποκλειστικά επικοινωνιακό. **Εξ ου και οι «πρωινοί καφέδες» και οι αυτόκλητοι επικοινωνιολόγοι και οι πρόθυμοι, πάντα, για όλα, σε συνθήκες παρακμής και σήψης αυλοκόλακες.»**

**Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
8 Ιουνίου 2003**

**Αν ο χαλίφης έβγαινε από το Μαξίμου
πιθανόν να είχε σκεφθεί...**

«Η ευθύνη της κυβέρνησης για τη σημερινή αθλιότητα είναι μεγάλη και δεν συμφηφίζεται με άλλες πιο εύοσμες και πνευματικά πιο υψηλές ενασχολήσεις της. **Αν ο χαλίφης έβγαινε ποτέ από το Μαξίμου, κάτι θα είχε πιθανόν σκεφτεί. Και έτσι, ούτε θα γκρίνιαζε τόσο το Παζάρι, ούτε θα είχαν πολλαπλασιαστεί όλοι αυτοί που ακολουθώντας το πρότυπο του βεζίρη Ιζνογκούντ ονειρεύονται να γίνουν χαλίφηδες στη θέση του χαλίφη.»**

**Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
17 Απριλίου 2003**

Κατάχρηση εξουσίας...

«Οι σύμβουλοι να μεν πρέπει να υπάρχουν, αλλά είμαι κατά της κατάχρησης εξουσίας από αυτούς, καθώς σε πολλά υπουργεία ασκούν εξουσία σε επαφή με τον πολίτη, διατάσσουν και κατευθύνουν υπηρεσίες.»

**Θ. Πάγκαλος, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
11 Μαΐου 2003**

Κυβέρνηση εξαγγελιών και υποσχέσεων...

«Ο κόσμος θέλει να δει συγκεκριμένα πράγματα, μία κυβέρνηση δράσης και πράξης, ολιγομελή, η οποία κάθε 15νήμερο θα δίνει λόγο και θα εμφανίζει έργο. **Όχι μία κυβέρνηση εξαγγελιών και υποσχέσεων.»**

**Θ. Πάγκαλος, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
11 Μαΐου 2003**

Υπάρχει αλαζονεία...

«Πήρα γεμάτος ελπίδα να διαβάσω το δωδεκάλογο του πρωθυπουργού προς τους υπουργούς του. Είδα πάλι γενικότητες. Έτσι, όμως, δεν γίνεται δουλειά. Και δεν γίνεται δουλειά με την ανάθεση ρόλων. Πρέπει ο ίδιος ο πρωθυπουργός να μπει στη μάχη. Αν τώρα είναι πολύ αργά, φανταστείτε πόσο αργά θα είναι σε έξι μήνες. **Απαιτείται αλλαγή στο ύψος διακυβέρνησης. Υπάρχει αλαζονεία.»**

**Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ
26 Ιανουαρίου 2003**

**Πρωθυπουργικός κύκλος που αναλαμβάνει
εξωθεσμικούς και παρακρατικούς ρόλους...**

«**Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αξιώσει ένας πρωθυπουργός να μην έχει τον περίγυρο του με ανθρώπους που επιλέγει με εντελώς δικά του κριτήρια.** Η ποιότητα, όμως, αυτού του κύκλου και κυρίως η λειτουργία του μπορεί να γίνει αντικείμενο κριτικής. Ιδίως όταν αυτός ο κύκλος

αναλαμβάνει εξωθεσμικούς και καμιά φορά παρακρατικούς ρόλους, όπως η συστηματική κατασκευοφάντηση και υπονόμηση όσων δεν εξασφάλισαν την εύνοια του. Οι κύκλοι σε ένα κόμμα εξουσίας πρέπει να είναι συγκλίνοντες και ανοιχτοί. Όταν δημιουργείται η εντύπωση ότι μερικοί είναι στο "μέσα κόμμα" και άλλοι στο "έξω" τότε η ομοψυχία εξαφανίζεται, η διάλυση και η διχόνοια από την κορυφή ταχύτατα εξαπλώνεται και δηλητηριάζει ολόκληρο τον κομματικό κορμό.»

Θ. Πάγκαλος, ΤΑ ΝΕΑ
3 Ιουλίου 2002

**Υπουργοί που δεν πατάνε στη Βουλή,
υφυπουργοί με μισοκακόμοιρο ύφος...**

«Στη Βουλή οι υπουργοί δεν πατάνε σχεδόν ποτέ. Και έρχονται με νομοσχέδια οι υφυπουργοί οπλισμένοι με ένα μισοκακόμοιρο ύφος και λένε στους διαδρόμους ότι αυτοί δεν φταίνε γιατί απλώς υποστηρίζουν ένα σχέδιο νόμου που ετοίμασαν οι επιτελείς των υπουργών.»

Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ
26 Ιανουαρίου 2003

**Μπορεί να φταίει ο πρωθυπουργός,
μπορεί να φταίει το γεγονός
ότι είμαστε πολλά χρόνια στην εξουσία...**

«Μπορεί να φταίει ο ίδιος ο πρωθυπουργός και το στίλ του. Μπορεί να φταίει το επιτελείο του. Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι είμαστε πολλά χρόνια στην εξουσία και έχουμε κουραστεί.»

Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ
26 Ιανουαρίου 2003

Τους δικούς μας κήπους τους έχουν πνίξει τα ζιζάνια...

«Πολύ σύντομα θα είναι πολύ αργά. Από τις 21 Ιανουαρίου οι ημέρες θα αρχίσουν να μεγαλώνουν. Η ατμόσφαιρα θα θερμαίνεται και η καλοποτισμένη γη θα ανθίσει. Με τη διαφορά ότι τα λουλούδια της νέας εποχής θα φυτρώσουν σε ξένους κήπους. Γιατί τους δικούς μας τους έχουν πνίξει τα ζιζάνια.»

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
20 Ιανουαρίου 2002

Κυβέρνηση άτολμη και ασυντόνιστη...

«Είμαστε μία κυβέρνηση άτολμη και ασυντόνιστη, που χάνει πολύ χρόνο...»

«...Έχουμε γίνει μία παράταξη τεχνοκρατών που περιορίζεται σε κυβερνητικά γραφεία και δεν είμαστε μέσα στον κόσμο. Και όποιος δεν είναι μέσα στον κόσμο, χάνει.»

«...Η κυβέρνηση είναι απούσα από την καθημερινή ζωή. Αν συνεχίσουμε στη μακαριότητα της κυβερνητικής γραφειοκρατικής μονοτονίας, μέσα στον οικονομισμό και τη αυτοϊκανοποίηση, θα βρεθούμε μπροστά σε τραγικές απογοητεύσεις.»

Θ. Πάγκαλος, ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
21 Απριλίου 2002

Συγκεντρωτικές λογικές...

«Χρειάζεται να κάνουμε επιτέλους το κράτος στρατηγείο, να αποκεντρώσουμε εξουσίες και πόρους, να ενισχύσουμε και να εμπιστευτούμε θεσμούς, που εμείς δημιουργούμε και να αντισταθούμε σε συγκεντρωτικές λογικές, που υπάρχουν και στα υψηλά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και της Κυβέρνησης.»

Β. Παπανδρέου, 6^ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001