

Έλλειμμα επικοινωνίας...

«Ο κ. Σημίτης παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αποστασιοποιημένος από τα προβλήματα του κόσμου, υπήρχε έλλειμμα άμεσης επικοινωνίας.»

**Γιώργος Δασκαλάκης, δηλώσεις στη NET
4 Ιανουαρίου 2004**

Δωρεάν Παιδεία...;

«Μεγάλο βάρος για τη νεολαία είναι η Παιδεία: Απαιτούνται και εδώ μεταρρυθμίσεις. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ξεκίνησε τη δωρεάν παιδεία. **Σήμερα έχουμε δωρεάν παιδεία;**»

**Γ. Παπανδρέου, Μαγνησία
17 Δεκεμβρίου 2003**

Υπουργεία φέουδα και Κυβέρνηση χωρίς ευαισθησία...

«Ο πρωθυπουργός στο Μαξίμου με τους συνεργάτες του, ο **κάθε υπουργός στο φέουδό του** υπουργείο (διότι πολύ σύντομα τα καινούρια υπουργεία τα κατόνησαν φέουδα όπως τα παλιά) και οι βουλευτές στη Βουλή μέσα στην απόγνωση τους και στα αδιέξοδά τους, οι οποίοι πιέζονται από τον κόσμο που συνεχώς τους λέει αυτά που αυτοί που κυβερνούν δεν θέλουν ν' ακούσουν. Διότι **έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει ευαισθησία και δεν ακούει τα λαϊκά αιτήματα.**»

**Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
10 Φεβρουαρίου 2002**

Λάθος πολιτική...

«Η Ελλάδα ξόδεψε τα κοινοτικά κονδύλια στην κατανάλωση και όχι σε Παιδεία και Έρευνα. Οι επενδύσεις δεν έγιναν στους τομείς που έπρεπε αλλά σπαταλήθηκαν. Κάναμε λάθος πολιτική όλα αυτά τα χρόνια και εξακολουθούμε να κάνουμε.»

**Μ. Δρεττάκης, Στο ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ
13 Νοεμβρίου 2003**

Η παρούσα ηγεσία δεν θέλει ή δεν μπορεί...

«Η πραγματικότητα δείχνει ότι ο εγχώριος εκσυγχρονισμός είναι κυρίως των λόγων παρά των πράξεων. **Η παρούσα ηγεσία δεν θέλει ή δεν μπορεί να εκπροσωπήσει το δημόσιο, το εθνικό και το κοινό συμφέρον.** Το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για τη μαζική ιδιωτέυση των άλλοτε ενεργών πολιτών αυτής της χώρας και τη μετατροπή τους σε απολίτικους καταναλωτές. Τούτο προς ικανοποίηση των κατεστημένων συμφερόντων που μπορούν έτσι να δρουν ανενόχλητα χωρίς κανένα κοινωνικόν αλλά και πολιτικόν έλεγχο.»

«Η φτώχεια και οι ανισότητες πολλαπλασιάζονται, η ανεργία διογκώνεται, το κοινωνικό κράτος με τις ρωγμές στο ασφαλιστικό σύστημα κλυδωνίζεται, οι νέοι, κατ' εξοχήν αυτοί, αδυνατούν να βρουν μια αντάξια θέση απασχόλησης...»

«**Σε καιρούς παρακμής δεν ρωτάς ποιος οφείλει να σε βγάλει απ' αυτήν, ούτε περιμένεις να το κάνει άλλος για σένα. Παίρνεις μόνος σου την ευθύνη.** Και ανταποκρίνεσαι στην προτροπή του Οδυσσέα Ελύτη: "Κάνε άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά".»

**Σ. Παπαθεμελής, Επιστολή στον Πρόεδρο της Βουλής
10 Νοεμβρίου 2003**

Συγχρωτισθήκαμε με τους εκπροσώπους του παρασιτικού νεοπλουτισμού, γίναμε τμήμα του κατεστημένου...

«Ο ίδιος ο λαός μας δείχνει το πρόβλημα. Ψηφοφόροι μας, που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, μου λένε ότι απομακρυνθήκαμε από τον πολίτη, **συγχρωτισθήκαμε με τους εκπροσώπους του παρασιτικού νεοπλουτισμού, γίναμε τμήμα του κατεστημένου και παραδοθήκαμε στα θέλητρα της εξουσίας.**»

«Η Χάρτα Σύγκλισης, ως ιδέα είναι χρήσιμη. Προσφέρει ένα πλαίσιο δράσης για την αναπτυξιακή πολιτική της επόμενης τετραετίας. Έχω τη γνώμη, όμως, ότι ακόμα χρειάζεται σοβαρή

επεξεργασία, από τεχνική άποψη. Δεν έχω την αίσθηση ότι υπάρχει συνοχή ανάμεσα στους στόχους, και δεν νομίζω ότι όλοι οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι στο πλαίσιο των πραγματικών μεγεθών της οικονομίας.»

Γ. Αρσένης, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
19 Οκτωβρίου 2003

Απόμακρη αντιμετώπιση προβλημάτων...

«Το τελευταίο διάστημα έχει κυριαρχήσει ένα έντονα αρνητικό κλίμα. Δεν μπορούμε να "παγώσουμε" την εικόνα, ώστε να πάρουμε τις όποιες πρωτοβουλίες σε ένα χρόνο άσχετο με την επικαιρότητα. Βέβαια, για τη διαμόρφωση αυτού του κλίματος υπάρχουν ευθύνες. Εκτιμώ ότι τα ίδια τα προβλήματα είναι αυτά που πιέζουν για πολιτικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που θα ανατρέπουν τις αρνητικές πλευρές ορισμένων πολιτικών μας, αποφάσεις και τομές σε επίπεδο εφαρμοζόμενης πολιτικής που δεν θα στοχεύουν μόνο σε μια εφήμερη ανατροπή του κακού πολιτικού κλίματος του ΠΑΣΟΚ.»

«Υπάρχει πρόβλημα στη δυνατότητα επικοινωνίας κάποιων που διαχειρίζονται την εξουσία και στην απόμακρη αντιμετώπιση ζωτικών, καθημερινών προβλημάτων των συμπολιτών μας. Είναι ευθύνη της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ και της Κυβέρνησης σε αρκετούς τομείς να αναπροσαρμόσει τις πολιτικές, να αθροίσει τις δυνάμεις που υπάρχουν, και στην κοινωνία και στο ΠΑΣΟΚ.»

Γ. Δασκαλάκης, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΞΙΑ
15 Μαΐου 2003

Ανεργία, η μάστιγα της εποχής...

«Η ανεργία είναι η μάστιγα της εποχής και δεν υπάρχουν ασφαλώς μαγικές συνταγές για την αντιμετώπισή της. Η ανεργία ήταν εδώ, είναι και πολύ φοβάμαι θα είναι για πολύ καιρό ακόμη.»

Θ. Κατσάνεβας, ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
22 Ιουνίου 2003

Φτάνει πρωθυπουργοί, υπουργοί...

«Υπάρχει όντως μια απομόνωση και μια αποξένωση από την κοινωνία και την καθημερινότητα... Για την πολιτική της Κυβέρνησης σίγουρα κάποιοι έχουν ευθύνες. **Τις ευθύνες έχουν αυτοί που είναι πρωθυπουργοί, υπουργοί, κλπ.** Δεν τις έχουν οι πολιτικοί και οι βουλευτές.»

Θ. Κατσάνεβας, ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
22 Ιουνίου 2003

Διευρύνεται το χάσμα εχόντων και μη εχόντων...

«Υπάρχει κλίμα ανασφάλειας που πρέπει να καταπολεμήσουμε, γιατί είναι εχθρός της προόδου, της ανάπτυξης και της βελτίωσης του επιπέδου ζωής. Υπάρχει πράγματι **ένα μεγάλο κομμάτι του Ελληνικού λαού που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το «μοίρασμα της πίτας» δεν είναι δίκαιο, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των λίγων εχόντων και των πολλών μη εχόντων.**»

Γ. Δασκαλάκης, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ANTENNA
11 Ιουλίου 2002

Θεωρητικίζουσα μπουρδολογία...

«**Η αφηρημένη και θεωρητικίζουσα μπουρδολογία** και περιαυτολογία κυριαρχεί στον πολιτικό λόγο της χώρας και έρχεται ανέμελα σε τόσο εκρηκτική σύγκρουση με την καθημερινή πραγματικότητα ώστε ο πολίτης να έχει χάσει πια την υπομονή και το σεβασμό του για πρόσωπα και θεσμούς.»

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
24 Μαρτίου 2002

Μεγαλώνει το δημοκρατικό έλλειμμα...

«Όσο αφήνουμε όμως τα πράγματα όπως είναι σήμερα, όσο δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες, τόσο θα χάνουμε την ελπίδα. Τόσο θα απομακρύνονται οι πολίτες και τόσο θα μεγαλώνει το δημοκρατικό έλλειμμα... Σήμερα δεν αρκούν τα ωραία λόγια. Πρέπει ο λόγος να επιβεβαιώνεται από την πράξη. Η υποχρέωσή μας, το καθήκον μας είναι η ενδυνάμωση της δημοκρατίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Πρέπει να στρατευθούμε για την ενίσχυση της αυτονομίας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της πολιτικής.»

**Χ. Παπουτσής, 6^η Σύνοδος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ
7 Οκτωβρίου 2000**

Κόμμα αξιωματούχων...

«Η εμπλοκή στην άσκηση, τη νομή και διαχείριση εξουσίας, μας έφερε από κόμμα μαζών αρχικά σε κόμμα εξουσίας και από εκεί σε κόμμα αντιπροσώπων και αξιωματούχων. Βρεθήκαμε εμπλεγμένοι πολλές φορές στα γρανάζια του κρατισμού και του κυβερνητισμού και σε απόσταση από την κοινωνία.»

**Κ.Σκανδαλίδης, 4^η Σύνοδος Τομέα Οργανωτικού ΠΑΣΟΚ
1 Δεκεμβρίου 2000**

Το κλίμα ήταν στραβό πριν το φάει ο γάιδαρος...

«Το κλίμα ήταν στραβό πριν το φάει ο γάιδαρος. Η τούρτα έχει ξινίσει πριν προστεθεί το πλαστικό κερασάκι. Πετώντας από εδώ και από εκεί το κουτί που έγραφε «Προσοχή εύθραυστον», μάλλον τσακίσαμε και τα τελευταία ίχνη επενδυτικής ανάκαμψης.»

«...Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να ετοιμαστούμε όλοι μαζί για χαρακίρι.»

**Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
10 Μαρτίου 2002**

Ανεργία, η ντροπή των σοσιαλιστών...

«Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω τα στοιχεία που ζήσαμε. Νομίζω όλοι μας ενοχλούμαστε από την υψηλή ανεργία. Να θυμηθώ μια φράση του Ανδρέα Παπανδρέου «η ντροπή των σοσιαλιστών» έλεγε, η «ανεργία».»

**Α. Τσοχατζόπουλος, 6^ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ
12 Οκτωβρίου 2001**

Δεν κυβερνάται η χώρα...

«Εκείνο που θέλω είναι να εφαρμοστεί, επιτέλους, ο νόμος! Μαθαίνω ότι θα καθοριστεί, τώρα, ο βασικός μέτοχος. Τόσα χρόνια γιατί δεν τον καθορίζουμε το βασικό μέτοχο; Χρόνια κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Οι κεραίες από τον Υμητό που τις καταργήσαμε είναι ακόμα εκεί. **Υπάρχει, λοιπόν, κακοκυβέρνηση της χώρας! Δεν κυβερνάται η χώρα!** Γιατί δεν έγινε τίποτα; ...Θα το δείτε ξανά: Τίποτα δεν θα γίνει! Όπως δεν γίνεται τίποτα σε κανέναν τομέα.»

**Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ
10 Φεβρουαρίου 2002**

Εγκατάλειψη της αγροτιάς...

«Η ελληνική αγροτιά υποφέρει από την εγκατάλειψη και την αδυναμία περιφερειακής ανάπτυξης.»

**Α. Τσοχατζόπουλος, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
12 Οκτωβρίου 2001**

Δημιουργήσαμε πολιτικό αδιέξοδο...

«Ως εδώ μας έφερε ένα εμφανές πολιτικό αδιέξοδο που το δημιουργήσαμε μόνοι μας. Που αμφισβητούσε την δυνατότητα μας να κυβερνούμε αποτελεσματικά, που φαινόταν να μας αφαιρείται η πρωτοβουλία των πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων.»

**Κ. Σκανδαλίδης, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Κρίση από τη συγκέντρωση της απόλυτης εξουσίας στον πρωθυπουργό...

«Η θεσμική, κοινωνική και πολιτισμική κρίση είναι προφανής. Η θεσμική κρίση κορυφώνεται με την συγκέντρωση απόλυτης εξουσίας στον εκάστοτε πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Η μονομερής επιβολή αυτής της εξουσίας και η έλλειψη οποιασδήποτε ρυθμιστικής αρχής, που να εκτονώνει πιθανές κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις όταν εκφράζεται αντίθετη βούληση, οδηγούν ευρύτατες ομάδες πολιτών μέσω της απόγνωσης στην έκφραση αδιαφορίας για την πολιτική.»

**Χ. Καστανίδης, ΤΟ ΒΗΜΑ
11 Μαρτίου 2001**

Βολέψου γιατί χανόμαστε...

«Η κοινωνική κρίση εκφράζεται με την έλλειψη συνειδητοποιημένων μεγάλων στόχων και την εφαρμογή του χρησιμοθηρικού δόγματος : "βολέψου γιατί χανόμαστε".»

«Η πολιτισμική κρίση προέρχεται από την εξαφάνιση των ανεξάρτητων πνευματικών δημιουργών, αφού μεγάλο μέρος των ανθρώπων της διανοήσης και της τέχνης υποτάσσονται στα κρατικά ταμεία και τις κρατικές επιχορηγήσεις.»

«Η αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης βαρύνει τον πολιτικό κόσμο γενικά και ιδιαίτερα το κόμμα που κυβερνά.»

**Χ. Καστανίδης, ΤΟ ΒΗΜΑ
11 Μαρτίου 2001**

Έχουν διευρυνθεί οι ανισότητες...

«Έγιναν λάθη και δεν ωφελεί κανέναν να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Τόσο λάθη τακτικής, όσο και λάθη πολιτικής ουσίας. Η ανεργία, παρά την μείωση του τελευταίου διαστήματος, παραμένει σε επίπεδα υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. **Οι ανισότητες, εισοδηματικές και κοινωνικές, όχι μόνο δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά αντίθετα έχουν διευρυνθεί.**»

**Β. Παπανδρέου, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Οι υπεύθυνοι δεν είναι μακριά από εμάς...

«Όλοι έχουμε αισθανθεί την κοινωνική πίεση, τη διαμαρτυρία, μερικές φορές ακόμη και την αγανάκτηση. **Ας μην αναζητούμε άλλοθι. Δεν θα βρούμε άλλους υπεύθυνους μακριά από εμάς. Δεν θα ήμασταν ειλικρινείς.**»

«Χρειάζεται αυτοκριτική σε όλους εκείνους τους τομείς, που κάναμε λάθη, που δεν τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας, που δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες του ελληνικού λαού.»

«Θα ήταν εθελουφλία αν δεν βλέπαμε ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα αγροτικά στρώματα. Η συρρίκνωσή μας στην ύπαιθρο είναι μεγάλη και το ξέρετε όλοι. Και είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας μας να έχουμε μια αποτελεσματική αγροτική πολιτική.»

**Τ. Αντωνίου, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Η Παιδεία πάσχει, οι ασφαλισμένοι περιμένουν...

«...Η δημόσια παιδεία πάσχει, παρά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που δρομολογήσαμε. Στο ΙΚΑ, ασφαλισμένοι χρειάζεται να περιμένουν μέρες για μια απλή ακτινογραφία. Μιλάμε για το ασφαλιστικό και χιλιάδες συμπολίτες μας, χρειάζεται να περιμένουν μήνες για να μπορέσουν να αρχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξή τους... παρά τα βήματα που έχουν γίνει ιδιαίτερα τελευταία. Μιλάμε για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, όταν το μεγάλο πρόβλημα στην αγροτική περιφέρεια είναι οι ίδιοι οι όροι της ζωής εκεί.»

**Β. Παπανδρέου, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Πολιτικές λιτότητας, ανεργία και αδυναμία να δώσουμε σύγχρονο κράτος πρόνοιας...

Έχουμε, επίσης, πρόβλημα με τους συνταξιούχους, τους απόμαχους της εργασίας. Η συρρίκνωση του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα τμήματα του πληθυσμού, είναι αποτέλεσμα των πολιτικών λιτότητας, είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής μας αδυναμίας να δώσουμε στη χώρα ένα σύγχρονο κράτος πρόνοιας.

Έχουμε, βέβαια, σοβαρό πρόβλημα με τους ανέργους, με τις νέες και τους νέους και με τις γυναίκες κυρίως που δεν μπορούν να βρουν σήμερα δουλειά. Με τους ανθρώπους που μένουν έξω από τους μηχανισμούς της εργασίας.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της σπικτικής που κυριάρχησε δυστυχώς πολλές φορές στην πολιτική μας. Να βλέπουμε δηλαδή τα πράγματα όχι από την πλευρά της εργασίας, όχι από την πλευρά των ανθρώπων, αλλά από την πλευρά των οικονομικών δεικτών»

**Τ. Αντωνίου, 6^ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001**

Ξεχασμένες έννοιες η κοινωνική δικαιοσύνη και η αξιοκρατία...

«Ο πρώτος απολογισμός του κυβερνητικού έργου δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός. Χρειάζεται πολλά πράγματα να αλλάξουν και να γίνουν. Μου φαίνεται ότι λείπει ένας κεντρικός στόχος, στον οποίο να είναι προσανατολισμένη η κυβερνητική πολιτική. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη να νοηματοδοτήσει τη ζωή της με ένα νέο εθνικό όνειρο. Αυτό οφείλει να το κάνει η κυβέρνηση και μέχρι στιγμής δεν το έκανε. Οφείλει επίσης το ΠΑΣΟΚ να σκεφθεί πάνω σε ορισμένες απλές και ξεχασμένες, φοβάμαι, έννοιες, όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, οι απλές ανάγκες του καθημερινού ανθρώπου.»

**Χ. Καστανίδης, ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
25 Φεβρουαρίου 2001**

Χρόνια τριβή με την εξουσία και κατεστημένο...

«Η χρόνια τριβή με την εξουσία μπορεί να αλλάξει ανθρώπους και χαρακτήρες... Άλλοι μετατρέπονται σε πελάτες των κοσμικών στηλών και σε παράγοντες κοινωνικών συναναστροφών και άλλοι διατηρούν αναλλοίωτη και αυθεντική την πίστη τους ότι ο κόσμος πρέπει να αλλάξει προς το καλύτερο. Είναι περιέργο το πως λειτουργεί η εξουσία και ο χρόνος.»

«...Κατεστημένο είναι όσοι παραιτήθηκαν της αξιώσεως να είναι χρήσιμοι στους άλλους και αναλίσκονται σε όποια προνόμια τους παρέχει η εξουσία.»

**Χ. Καστανίδης, ΕΘΝΟΣ
4 Δεκεμβρίου 2000**

Αναστάτωση στην Παιδεία, τείχος αδιαλλαξίας από κυβέρνηση και πρωθυπουργό...

«Σύλληψη απορρυθμισμένων μυαλών (εκπαιδευτική μεταρρύθμιση), που το μόνο που έμαθαν στη ζωή τους είναι να μετρούν το "εσώτερον φως" -και αυτή είναι η παιδεία- με τη μεζούρα των βαθμών και των εξετάσεων, κινδύνεψε να μετατρέψει το σχολείο σε φιάσκο και την εφηβεία σε τρέλα.

Δύο χρόνια συγκρούσεων και αναστατώσεων και, παρά τις προσωπικές προειδοποιήσεις φρονίμων ανθρώπων από τη κυβερνητική παράταξη, ένα τείχος αδιαλλαξίας σηκώθηκε από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, με τη μόνιμη επωδό πως η "μεταρρύθμιση" είναι επανάσταση και θα εφαρμοσθεί.»

Χ. Καστανίδης, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ
24 Σεπτεμβρίου 2000

Κρύβονται στον ίσκιο της σιωπής...

«Τώρα που ο νέος υπουργός παιδείας αλλάζει κατεύθυνση, γιατί κατενόησε το αδιέξοδο, κανείς δεν απολογείται. Σαν να μη συνέβη τίποτε! Κανείς δεν αισθάνεται την ανάγκη να δώσει μια εξήγηση, έστω και μερικώς πειστική. Πότε πίστευαν ότι έπρατταν το ορθό: τότε ή τώρα; **Βολεύονται όλοι να κρύβονται μέσα στον ίσκιο της σιωπής, αθέατοι ανεύθυνοι που λογαριάζουν πως έτσι θα εξοστρακίσουν τη μνήμη.**»

Χ. Καστανίδης, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ
24 Σεπτεμβρίου 2000

Όλοι ακροδεξιοί...

«Και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι συμπλέουν μαζί τους τι προσπαθούν να κάνουν ακριβώς; Είναι πιο χριστιανοί από την Εκκλησία της Ελλάδος, πιο ορθόδοξοι; Είναι απλώς ακροδεξιοί! Όλοι! Και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ! Μισαλλόδοξοι και ρατσιστές.»

Θ. Πάγκαλος, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
5 Ιουνίου 2000

Ιδιωτικά Πανεπιστήμια...

«Θα είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που θα έχει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, των οποίων τα πτυχία θα πιστοποιούνται από ξένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς καμία αξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς θεσμούς της χώρας στην οποία λειτουργούν.»

Γ. Παπανδρέου, ΤΑ ΝΕΑ
18 Μαΐου 1998