

Στις 2 Μαΐου...

«Πότε θα γίνουν εκλογές; Οι εκλογές θα γίνουν τον **Απρίλιο** ή στις **2 Μαΐου**.»

**Κ. Σημίτης, Συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες
16 Οκτωβρίου 2003**

Απρίλη ή Μάη...

«Έχουμε πει επανειλημμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη, **Απρίλη ή Μάη**. Από κει και πέρα εμείς έχουμε χρέος να προετοιμαστούμε.»

**Κ. Σημίτης, Συνέντευξη Τύπου στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών
3 Δεκεμβρίου 2003**

Εκλογές Απρίλιο ή Μάιο...

«Έχουμε πει ότι **οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με το Σύνταγμα**. Δεν θέλουν να γίνουν σύμφωνα με το Σύνταγμα;... Αν οι εκλογές δεν γίνουν τον Απρίλη και γίνουν το Μάρτη;... Το έχουμε πει **25 Απριλίου ή 2 Μαΐου**. Αυτές είναι οι δύο ημερομηνίες και τις έχουμε πει από την αρχή.»

**Τ. Χυτήρης, Ενημέρωση Πολιτικών Συντακτών
12 Δεκεμβρίου 2003**

Στις 2 Μαΐου...

«Ο Κώστας Σημίτης έχει το κύρος και το χρέος να κερδίσει τις εκλογές που θα γίνουν στις **2 Μαΐου του 2004** και η παράταξη ενωμένη και συσπειρωμένη, θα βαδίσει στο στόχο της τρίτης τετραετίας.»

**Κ. Σκανδαλίδης
19 Μαΐου 2003**

Ας μην πρινιόζουμε τον καταλληλότερο...

«Εάν αλλάζαμε αρχηγό όποτε χάναμε τις εκλογές δεν θα ήμασταν ΠΑΣΟΚ, θα ήμασταν Νέα Δημοκρατία... **Ο Κ. Σημίτης είναι ο καταλληλότερος για να οδηγήσει τη χώρα στα χρόνια που έρχονται...** Εάν δεν υπήρχε θα έπρεπε να τον ανακαλύψουμε... **Ας μην πρινιόζουμε τον πολιτικό ηγέτη που συνδέει το όνομα του με τη νέα εποχή της Ελλάδας.**»

**Μ. Χρυσοχοϊδης, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
12 Μαΐου 2002**

Δεν μπορεί να έχουμε θέμα διαδοχής...

«Αδυναμία πολιτικής κατανόησης των εξελίξεων, **προσωπικές ματαιοδοξίες, αλλά και σκοπιμότητες**, εντός και εκτός Ελλάδος, συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός τέτοιου κλίματος. Θέλω να είμαι πάρα πολύ καθαρός σε αυτό το θέμα: **Δεν μπορεί να έχουμε θέμα διαδοχής αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ**. Τρεις μήνες μετά το συνέδριο και αφού έχουμε ξεκαθαρίσει τους όρους της πολιτικής συμφωνίας με την οποία προχωρούμε, δεν υπάρχει χώρος συζήτησης για αυτά τα θέματα.»

**Α. Τσοχατζόπουλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
3 Φεβρουαρίου 2002**

Φτάνει πια...

«**Σενάρια ήττας και αλλαγής ηγεσίας δεν ταιριάζουν με το ένστικτο αυτοσυντήρησης της παράταξης** και των στελεχών της. Νιώθω την ανάγκη να φωνάξω δυνατά "φτάνει πια!"... Αν κάποιος νομίζει ότι οδηγεί σε άλλους δρόμους την παράταξη, ας βγει να το πει καθαρά και να απαιτήσει αλλαγή ηγεσίας. Θα του έβγαζα το καπέλο.»

**Κ. Σκανδαλίδης, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
23 Ιουνίου 2002**

Με τις διαδικασίες διαδοχής προεξοφλούμε την ήττα... Ένα τμήμα του λαού θα μας σιχαθεί τελείως...

«Κατ' αρχήν το τμήμα του λαού που ταλαντεύεται και δίνει τις εκλογικές νίκες, που ήδη δεν μας πολυσυμπαθεί, θα μας σιχαθεί τελείως. Και θα έχει δίκιο. Αντί να ασχοληθούμε με την εγκληματικότητα, την περιθωριοποίηση των φτωχών, τα ναρκωτικά, την υγεία, την παιδεία, τα δημόσια έργα που καρκινοβατούν, τη διαφθορά στον κρατικό μηχανισμό, εμείς θα ασχοληθούμε με τις διαδικασίες μιας διαδοχής, γιατί περί αυτού πρόκειται –προεξοφλώντας έτσι την εκλογική μας ήττα- γιατί αυτό όλοι θα καταλάβουν.»

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
26 Ιουνίου 2002

Ας το πάρουν απόφαση...

«Ας το πάρουν επιτέλους απόφαση ότι ο Κώστας Σημίτης θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2004. Αυτή είναι η εντολή του Συνεδρίου, αυτή είναι και η δική του επιθυμία.»

Χρ. Πρωτόπαπας, Ενημέρωση Πολιτικών Συντακτών
10 Δεκεμβρίου 2002

Απαξιωμένο ΠΑΣΟΚ, σημαίνει απαξιωμένος Σημίτης...

«Δεν αναζητούμε στο ΠΑΣΟΚ διαχειριστές της ήττας μας. Δεν αναζητούμε σωτήρες, δεν ψάχνουμε μεσσίες, δεν παρακαλούμε διαδόχους. Στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει αυτοκράτορας και έτσι και δεν υπάρχει και αυτοκρατορικό δαχτυλίδι. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει πρόεδρος, ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος προσωποποιεί τη λαϊκή εντολή. Δεν υπάρχει ισχυρό ΠΑΣΟΚ χωρίς ισχυρό Σημίτη. Όπως και απαξιωμένο ΠΑΣΟΚ, σημαίνει απαξιωμένος Σημίτης.»

Β. Παπανδρέου, 6^ο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ
13 Οκτωβρίου 2001

Η Συνδιάσκεψη ακύρωσε τα σενάρια διαδοχής...

«Αυτό που έγινε ορατό στη Συνδιάσκεψη είναι ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο λαός του ΠΑΣΟΚ, ακύρωσε όλα τα σενάρια διαδοχής... Θα είναι παρών ως επικεφαλής της παράταξης και το 2004. Η αποδοχή αυτή της κίνησης από τη Συνδιάσκεψη ήταν εμπράκτως και η ακύρωση του κλίματος εσωστρέφειας που συνδεόταν και με τη φιλολογία της διαδοχής. Η διαδοχή τέλειωσε και στη Συνδιάσκεψη...»

Π. Ευθυμίου, ΕΘΝΟΣ
15 Ιουλίου 2002

Σημίτης, η καλύτερη πλευρά μας...

«Ο Κ. Σημίτης είναι και παραμένει η καλύτερη πλευρά της παράταξής μας και για τη χώρα το πιο αξιόπιστο και αποτελεσματικό όπλο της. Ποιο κόμμα και ποιος λαός θα ήθελε να στερηθεί ένα τέτοιο πρωθυπουργό; Ακόμη και αν ήταν στις σκέψεις του η αποχώρηση από την πολιτική το επόμενο διάστημα, μάλλον θα έπρεπε να του ζητηθεί να παραμείνει, ενόψει μάλιστα των κρίσιμων εξελίξεων... Προφανώς, κάποιοι, χρησιμοποιώντας παλαιές συνταγές με τα γνωστά υλικά, (όπως εκλογές, ανασχηματισμός, διαδοχή,) επανέρχονται για να δεσμεύσουν τις πολιτικές εξελίξεις, χωρίς να έχουν διδαχθεί από το παρελθόν, που κατ' επανάληψη τους διέψευσε σε τέτοια θέματα, μα πάνω απ' όλα αδιαφορώντας για το τι σημαίνει αυτό για το πολιτικό κλίμα που πρέπει να επικρατεί στη χώρα.»

Δ. Ρέππας, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
23 Φεβρουαρίου 2003

Δεν τίθεται θέμα...

«Τέτοιο ζήτημα σήμερα δεν τίθεται. Τουλάχιστον από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ και των στελεχών του. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως επιδίδεται στην παραγωγή σεναρίων για το ΠΑΣΟΚ, επειδή δεν έχει τη δυνατότητα να καταθέσει πολιτική πρόταση στον ελληνικό λαό για το μέλλον του τόπου.»

Τ. Αντωνίου, ΒΗΜΑ
23 Φεβρουαρίου 2003

Άκαιρη και άσκοπη η συζήτηση για διαδοχή...

«Εμείς δουλεύουμε για τη νίκη. Και έχω πει κατ' επανάληψη ότι θεωρώ όλη αυτή τη φιλολογία για τη διαδοχή του Κ. Σημίτη άκαιρη και άσκοπη. Το ΠΑΣΟΚ έχει τις θεσμικές του λειτουργίες.»

Γ. Παπανδρέου, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
20 Ιουλίου 2003

**Είναι παράλογο να πιστεύει κανείς
ότι θα αποφύγει την κρίση του λαού...**

«Δεν βλέπω τέτοιο ενδεχόμενο. Θεωρώ εξάλλου και **παράλογο να πιστεύει κανείς ότι μια δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία** που αντικειμενικά έχει ισχυρή δέσμευση από το λαό να τον οδηγήσει μια χρονικά προσδιορισμένη περίοδο, **θα επέλεγε ξαφνικά να αποφύγει την απολογιστική κρίση του ελληνικού λαού.**»

**Α. Τσοχατζόπουλος, ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
2 Μαρτίου 2003**

Σέβομαι τους θεσμούς...

να σταματήσει η σεναριολογία...

«Έχω αποδείξει ότι **σέβομαι πλήρως τους θεσμούς. Στήριζα, στηρίζω και θα στηρίζω τις αποφάσεις του πρωθυπουργού και προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σημίτη...** Δεν έχω εξουσιοδοτήσει κανέναν να εκφράζει τις δικές μου απόψεις, τις οποίες εκφράζω ο ίδιος... **Να σταματήσει η σεναριολογία, γιατί έχουμε μπροστά μας μια κρίσιμη μάχη, η οποία θα είναι νικηφόρα.**»

**Γ. Παπανδρέου, δηλώσεις στους δημοσιογράφους
19 Νοεμβρίου 2003**

Θα είναι γραφικό...

«Θέμα εκλογής προέδρου δεν υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν φαντάζομαι ότι θα υπάρξει κάποιος που θα θέσει θέμα εναντίον του Κώστα Σημίτη. **Θα είναι γραφικό ως πολιτική πρωτοβουλία.**»

**Θ. Πάγκαλος, ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
19 Νοεμβρίου 2000**

Είναι κωμικό...

«**Φτάνει πια! Είναι κωμικό μια παράταξη που κυβερνά και διανύει την πιο παραγωγική περίοδο της νεώτερης ελληνικής ιστορίας να εγκალείται λίγους μήνες πριν τις εκλογές σε σενάρια διαδοχής.** Και γίνεται κωμικοτραγικό να διαδοχολογεί η ίδια... **Είναι δυνατό να αλλάξει ο μάεστρος; Αυτός που οδήγησε ως εδώ;**»

**Κ. Σκανδαλίδης, ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
23 Νοεμβρίου 2003**

Αλλαγή ηγεσίας είναι ομολογία αποτυχίας...

«Όχι, νομίζω ότι πρέπει να πάμε στις εκλογές με τον Πρωθυπουργό που έχουμε διότι **αν αλλάξουμε τον Πρωθυπουργό θα είναι και μια ομολογία ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα.** Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο κάτω απ' αυτές τις συνθήκες να εμφανιστούμε μπροστά στο εκλογικό σώμα.»

**Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
27 Μαΐου 2001**

Δεν έχει προσόντα ο Γ. Παπανδρέου...

«Έχει ανακηρύξει εαυτόν διάδοχο του Κώστα Σημίτη... **Εγώ δεν θεωρώ ότι ο κ. Παπανδρέου έχει τα προσόντα να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας.** Έχω συνεργαστεί μαζί του, έχει πολλά προτερήματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν τον θεωρώ κατάλληλο για να γίνει πρωθυπουργός, ασχέτως αν είναι σήμερα πολύ της μόδας ο κ. Παπανδρέου... Πιστεύω επιπλέον και για λόγους αισθητικούς ότι θα είναι απaráδεκτη εξέλιξη, θα είναι παλινδρόμηση... Επιχείρημα αυτών που προωθούν τον κ. Παπανδρέου είναι ότι τ' όνομά του ενώνει.»

**Θ. Πάγκαλος, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ
16 Σεπτεμβρίου 2001**

Υποχρεούται...

«Υπάρχει μια λαϊκή εντολή που έχει δοθεί στον **κ. Σημίτη, ο οποίος υποχρεούται να τη φέρει εις πέρας.** Όχι απλώς δικαιούται, αναμφιβόλως δικαιούται, αλλά και υποχρεούται να τη φέρει εις πέρας.»

**Θ. Πάγκαλος, ΤΑ ΝΕΑ
27 Ιουνίου 2003**

Ονειρεύονται αλλαγές ηγεσιών...

«Με τον Κώστα Σημίτη πρέπει να πάει στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ. Είναι εξαιρετικά πεισματάρης και μαχητικός, θα τη δώσει τη μάχη, και ας μην αυταπατώνται όσοι ονειρεύονται αλλαγές ηγεσιών και περιπέτειες... Θα τη δώσω τη μάχη και ας μην αυταπατώνται όσοι ονειρεύονται αλλαγές ηγεσιών και περιπέτειες.»

Θ. Πάγκαλος, ΤΑ ΝΕΑ
1 Δεκεμβρίου 2003

Με Σημίτη...

«Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε αυτό το θέμα κατ' επανάληψη και στα πλαίσια της συνέντευξης στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών. Για μια ακόμα φορά ο Σημίτης θα ηγηθεί της προσπάθειας του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εκλογική νίκη.»

Τ. Χυτήρης, ΙΣΟΤΙΜΙΑ
6-7 Δεκεμβρίου 2003

Αλλαγή ηγεσίας είναι παραλογισμός...

«Είναι αδιανόητο να τίθεται εν αμφιβολία αν ένας πρωθυπουργός θα ηγηθεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Θα ήταν παραλογισμός αν γινόταν κάτι τέτοιο... όσοι επιδίδονται σε αυτή τη σεναριολογία, που στην ουσία της είναι παραπολιτική, στόχο έχουν να διατηρήσουν ένα κλίμα ηττοπάθειας για το ΠΑΣΟΚ... Θα δώσουμε τον εκλογικό αγώνα με τον Κώστα Σημίτη πιστεύοντας στη νίκη.»

Μιλτ. Παπαϊωάννου, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
6 Δεκεμβρίου 2003

Βλάπτει η διαδοχολογία...

«Η συνεχής αναβίωση της διαδοχολογίας βλάπτει. Ο πρωθυπουργός έχει βάλει τελεία και πούλα στη σχετική φιλολογία... Σε όλη την υπόθεση υπάρχει ένας πολιτικός παραλογισμός.»

Κ. Σκανδαλίδης, ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
6-7 Δεκεμβρίου 2003

Λειτουργεί αρνητικά η διαδοχολογία...

«Κάθε συζήτηση γύρω από την διαδοχολογία λειτουργεί αρνητικά στον αγώνα που διεξάγουμε για μια νέα τετραετία... Σε κάθε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται τον Σημίτη.»

Γ. Παπαντωνίου, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
7 Δεκεμβρίου 2003

Πως μπορεί να αντιπροσωπεύει κάποιος που δεν έχει πει τίποτε...

«Όταν δίνεις μια εντολή διακυβέρνησης σε έναν πολιτικό πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς θα πράξει για τα θέματα που σ' αφορούν. Αυτή είναι η έννοια της αντιπροσώπευσης. Πώς αντιπροσωπεύει μια πλειοψηφία κάποιος ο οποίος δεν έχει πει τίποτε ποτέ για κανένα θέμα; Θα κάνει μετά ό,τι νά 'ναι. Θα είναι τεράστια η απογοήτευση και το πολιτικό σύστημα θα συγκλονιστεί συθέμελα... Θα βρείτε αρκετούς κυβερνητικούς αξιωματούχους κενούς πολιτικής. Είναι το πρότυπο συμπεριφοράς που έχει επιβληθεί από τις ηγεσίες των κομμάτων και ιδιαίτερα στη νεότερη γενιά των πολιτικών.»

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑΓΑΖΙΝΟ
14 Ιανουαρίου 2001

Με Σημίτη, για Σημίτη πρωθυπουργό...

«Χθες, σας είπα εδώ κάτι, το οποίο επαναλαμβάνω. Προχωρούμε όλοι μαζί προς τις εκλογές, με όλα τα στελέχη μας στην πρώτη γραμμή και **με επικεφαλής τον Κώστα Σημίτη, που θα είναι και ο υποψήφιος Πρωθυπουργός του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη τετραετία...** Όλοι μαζί δουλεύουμε, αυτή τη στιγμή, για να αποκαλύψουμε την πολιτική της Δεξιάς, να αναδείξουμε το έργο μας και να πείσουμε τον ελληνικό λαό για την ορθότητα του προγράμματός μας. **Σε αυτό προχωρούμε όλοι μαζί, με επικεφαλής τον Κώστα Σημίτη.** Έτσι θα προχωρήσουμε και θα νικήσουμε στις εκλογές.»

**Χρ. Πρωτόπαπας, Ενημέρωση πολιτικών συντακτών
16 Δεκεμβρίου 2003**

Με Σημίτη επικεφαλής...

«Δεν θα κουραστώ να επαναλάβω ότι το ΠΑΣΟΚ προχωρεί δυναμικά μπροστά. Στις εκλογές θα πάμε **με επικεφαλής τον Κώστα Σημίτη** και με όλα τα στελέχη στην πρώτη γραμμή.»

**Χρ. Πρωτόπαπας, Ενημέρωση Πολιτικών Συντακτών
15 Δεκεμβρίου 2003**

Με Κώστα Σημίτη...

«Είστε στο πλευρό του Πρωθυπουργού;... Πάντα, πάντα... **Να παλέψουμε με πρωτοπόρο τον Κώστα Σημίτη** και συζητώντας αδυναμίες, λάθη και ανοίγοντας νέες προοπτικές για μια νέα πολιτεία αρχών και αξιοπρέπειας, με την υπογραφή ενός νέου συμβολαίου εμπιστοσύνης.»

**Γ. Παπανδρέου, Μαγνησία
18 Δεκεμβρίου 2003**

Μόνο μετά από γεγονότα...

«Τέτοια θέματα έρχονται μόνο μέσα από γεγονότα, που πιθανώς είναι εκτός της ημερησίας διάταξης ή προέρχονται από κάποια ανώτερη βία. **Άλλο λόγο δεν βλέπω γιατί ξαφνικά, πέντε μήνες προ των εκλογών θα αρχίσουμε ένα θέμα συζήτησης αλλαγής αρχηγού. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει.**»

**Α. Τσοχατζόπουλος, δηλώσεις σε δημοσιογράφους
22 Δεκεμβρίου 2003**

Με Σημίτη! Πάρτε το απόφαση...

«Θέλω να κάνω ένα συνολικό σχόλιο για όλα τα δημοσιεύματα των ημερών. Δεν συνδέεται άμεσα με την ερώτησή σας. Έχει ένα γενικό χαρακτήρα. Αυτό το θέμα έχει κλείσει. Πορευόμαστε όλοι μαζί προς τις εκλογές. **Διεκδικούμε τη νίκη με επικεφαλής τον Κώστα Σημίτη. Πάρτε το απόφαση.**»

**Χρ. Πρωτόπαπας, Ενημέρωση πολιτικών συντακτών
17 Δεκεμβρίου 2003**

Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα...

Καραγκιόζης και απατεών...

«Θεωρώ γελοία όσα πράγματα συμβαίνουν. Η αλλαγή πρωθυπουργού πριν από τις εκλογές αποτελεί **κοινοβουλευτικό πραξικόπημα...** Αν αλλάξουμε αρχηγό, θα μου λένε είσαι **καραγκιόζης, απατεών.** Άλλα μας έλεγες τόσο καιρό.»

**Θ. Πάγκαλος, δήλωση σε δημοσιογράφους
18 Δεκεμβρίου 2003**

Σας δουλεύει ο Σημίτης...

«Σιγά μην **παραιτηθεί ο πρωθυπουργός.** Σας δουλεύει ο Σημίτης.»

**Απ. Κακλαμάνης, δηλώσεις σε δημοσιογράφους
22 Δεκεμβρίου 2003**

Κανένας άλλος πλην αυτού...

«**Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα διαδικασία διαδοχής.** Δεν ασχολείται κανείς με αυτό. Κατά την γνώμη μου δεν υπάρχει καμία άλλη υποψηφιότητα. Κανείς άλλος δεν είναι χρήσιμος για έναν τέτοιο ρόλο πλην του κ. Παπανδρέου, ο οποίος και επωμίζεται ως εκ τούτου και ένα τεράστιο βάρος και ενώπιον του κόμματος και της παράταξης και ενώπιον του ελληνικού λαού... Αυτό **οφείλεται στην υψηλή δημοφιλία του Γ. Παπανδρέου,** στο γεγονός ότι φέρει ένα πολύ σημαντικό ιστορικό όνομα και

προφανώς οφείλεται στην εικόνα που έχει διαμορφώσει η κοινή γνώμη για τις ικανότητες του και για τη δυνατότητα του να καταλάβει και να χειριστεί τις σημαντικότερες θέσεις που υπάρχουν σε ένα σύγχρονο δημοκρατικό πολιτικό σύστημα.»

**Ε. Βενιζέλος, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ
30 Δεκεμβρίου 2003**

Ο νούν...

«Ο Σημίτης δεν άνοιξε απλώς το παράθυρο. Ξεκαθάρισε απολύτως την θέση του και ο νούν νοείται.»

**Κ. Λαλιώτης, δηλώσεις σε δημοσιογράφους
22 Δεκεμβρίου 2003**

Τυχοδιωκτισμός...

«Μια αλλαγή ηγεσίας, η οποία γίνεται κατά τρόπο τεχνικό και κατά τρόπο που ενδεχομένως μπορεί να κατηγορηθεί **ως τυχοδιωκτικός** μπορεί να έχει και αντίστροφες επιπτώσεις. Τα σενάρια αυτά δεν βοηθούν καθόλου στην εξωστρεφή και αισιόδοξη λειτουργία του ΠΑΣΟΚ. **Θεωρώ ότι εμπνευστής αυτής όλης της σεναριολογίας είναι η Ν.Δ.**»

**Ε. Βενιζέλος, ΤΑ ΝΕΑ
22 Δεκεμβρίου 2003**

Τα συμφέροντα πιέζουν για αλλαγή προσώπων...

«Ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε να δρομολογήσει τις εξελίξεις, ώστε να φέρουν το ΠΑΣΟΚ στην νικηφόρα τροχιά. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς... Ο ίδιος ο κ. Σημίτης απάντησε ότι υπάρχει κάτι που όλοι το ξέρουμε. **Υπάρχουν κάποια συμφέροντα τα οποία πιέζουν για μια αλλαγή στην κυβέρνηση και κυρίως στα πρόσωπα.** Αυτό είναι πραγματικό. Αυτό φαίνεται... Γύρω από την εξουσία υπάρχουν πολλά συμφέροντα. Οικονομικά, πολιτικά, διαφόρων φορέων.»

**Χρ. Παπουτσής, στον ALPHA
23 Δεκεμβρίου 2003**

Σημίτης, το ισχυρό χαρτί...

«**Η σεναριολογία αποπροσανατολίζει** και πιστεύω ότι όσο πιο σύντομα τελειώσει, τόσο το καλύτερο θα είναι για το ΠΑΣΟΚ και για τον τόπο... Ξεχνάνε όσοι γράφουν τα σενάρια αυτά ότι ο Σημίτης είναι και παραμένει για τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών και των οπαδών του ΠΑΣΟΚ **...το δυνατό μας χαρτί για τις εκλογές αυτές. Θα μας οδηγήσει στις εκλογές αυτές.**»

**Γ. Παπαντωνίου, στον Έβρο
23 Δεκεμβρίου 2003**

Με μπροστάρη τον Σημίτη...

«Ενωμένοι, όλο το ΠΑΣΟΚ, οδηγούμαστε σε μια νικηφόρο μάχη για το 2004, **με μπροστάρη τον Κώστα Σημίτη.** Μπροστάρης στον αγώνα, μπροστάρης και σε αυτή την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ θα είναι ο Κώστας Σημίτης... **Είμαι στρατευμένος με αισιοδοξία στον αγώνα για μια διαφορετική, καλύτερη Ελλάδα, με ανανεωμένο το ΠΑΣΟΚ.**»

**Γ. Παπανδρέου, ΤΑ ΝΕΑ
24 Δεκεμβρίου 2003**

Σημίτης, το ισχυρό χαρτί...

«**Δεν βλέπω να φεύγει ο κ. Σημίτης,** ο κ. Σημίτης είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας, είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Σημίτης είναι και ισχυρό χαρτί και εθνικό κεφάλαιο και **θα είναι μπροστάρης στον αγώνα που θα δώσουμε για τις εκλογές.** Εμείς μέχρι τώρα αλλάξαμε έναν αρχηγό, όταν ο δικός μας ο ιδρυτής είχε φυσική αδυναμία. Δεν είναι κουλτούρα μας η αλλαγή αρχηγών.»

**Κ. Γείτονας, δηλώσεις σε δημοσιογράφους
30 Δεκεμβρίου 2003**

Ατομικές στρατηγικές...

«Εν όψει των ραγδαίων πολιτικών μεταβολών που έρχονται με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, ορισμένοι τις τελευταίες ημέρες προσπαθούν να του υποδείξουν τι πρέπει να κάνει. Ας σταματήσουν, γιατί προσπαθούν να χωρέσουν το μέλλον συνολικά του ΠΑΣΟΚ στις δικές τους

στενόχωρες ατομικές αγωνίες ή ατομικές στρατηγικές. Καμιά φορά η ιστορία επιβάλλει δραματικές αλλαγές χωρίς την παρουσία ή τις αγωνίες ορισμένων.»

**Χ. Καστανίδης, δηλώσεις στους δημοσιογράφους
28 Δεκεμβρίου 2003**

Δεν θα παραδώσει δαχτυλίδι...

«Ο Πρωθυπουργός θα **δρομολογήσει τις εξελίξεις**, αλλά αυτό **δεν σημαίνει ότι θα παραδώσει και το δαχτυλίδι**. Δεν είναι μικρό πράγμα για το κόμμα να ξαναπαίρνει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να οδηγεί τα πράγματα.»

**Ν. Σηφουνάκης, στον ραδιοφωνικό σταθμό FLASH
30 Δεκεμβρίου 2003**

Δύο σε ένα κάδρο...

«Προτιμώ την καθαρή λύση... Δεδομένων των στενών χρονικών περιθωρίων, η διαρχία μπορεί να βελτιώσει την εικόνα μας, **αρκεί να μην είναι δύο πρόσωπα σε ένα κάδρο.**»

**Γ. Αρσένης, ΒΗΜΑ
2 Ιανουαρίου 2004**

Η διαδοχολογία αποπροσανατολίζει...

«Η συντήρηση του κλίματος της διαδοχολογίας, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, στερεί από την παράταξη την δυναμική της συνοχής και της βεβαιότητας γύρω από την στρατηγική μας και αποπροσανατολίζει τα στελέχη μας. Είναι χρήσιμο να αντιμετωπίσουμε το θέμα με τρόπο οριστικό, ώστε να αποτελέσει την αφετηρία για την νίκη μας στις εκλογές.»

**Μ. Αποστολάκη, ΕΘΝΟΣ
18 Δεκεμβρίου 2003**

Στο όριο θεσμικής εκτροπής...

«Λοιπόν, θα μας αφήσει η Νέα Δημοκρατία να τελειώσουμε τη θητεία, να ολοκληρώσουμε; Ο Κώστας Καραμανλής βάζει θέμα πρόωρων εκλογών, ενώ σύμφωνα με τις μετρήσεις το 70% δεν επιθυμεί πρόωρες εκλογές... **Όλα αυτά είναι ζητήματα που φτάνουν στο όριο μιας θεσμικής εκτροπής. Τι κανόνες δημοκρατίας είναι αυτοί;**»

**Χ. Αράπογλου
10 Νοεμβρίου 2003**

Το κόμμα δεν ανήκει...

«Σήμερα το ΠΑΣΟΚ έχει πρόεδρο και πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη και μ' αυτόν θα πορευθούμε στις εκλογές... **Το κόμμα δεν ανήκει σε κανέναν.**»

**Γ. Παπανδρέου, δηλώσεις σε δημοσιογράφους
17 Δεκεμβρίου 2003**

Είναι ή δεν είναι...

«Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν ο Σημίτης αποτελεί το μεγάλο κεφάλαιο του ΠΑΣΟΚ ή όχι.»

**Ε. Βενιζέλος, STAR CHANNEL
16 Δεκεμβρίου 2003**

Καθαρές λύσεις...

«Καθαρές λύσεις είναι οι θεσμικές λύσεις.»

Θ. Πάγκαλος, ΒΗΜΑ

Το πρόβλημα της κοινωνίας δεν είναι τα πρόσωπα...

«Το πρόβλημα της κοινωνίας δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα της κοινωνίας είναι η απόδοση του κυβερνητικού έργου.»

**Χ. Πρωτόπαπας, δηλώσεις σε δημοσιογράφους
6 Ιουλίου 2003**

Ο ηγέτης φεύγει όταν οι καιροί πια τον ξεπερνούν...

«Ο ηγέτης φεύγει όταν οι καιροί πια τον ξεπερνούν και δεν εμπνέει τον λαό. Όταν ένας ηγέτης έχει την εμπιστοσύνη του λαού, τότε πρέπει όχι μόνο να μένει, αλλά και να παλεύει ακόμη πιο ενεργά προκειμένου να προωθήσει αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο λαός.»

**Μ. Χρυσοχοϊδης, ΒΗΜΑ
11 Φεβρουαρίου 2001**

Ακομψα...

«Ακομψη η διαδικασία διαδοχής.»

**Ε. Παπαζώη, δηλώσεις σε δημοσιογράφους
7 Ιανουαρίου 2004**

Ο τρόπος εκλογής...

«Με τον Γ. Παπανδρέου έχω διαφορετικές απόψεις ως προς το ύφος και την αισθητική της πολιτικής ...**δεν είναι θεσμικά τυπικός ο τρόπος εκλογής...** Το όνομα παίζει ρόλο στη χώρα μας.»

**Ε. Βενιζέλος, MEGA CHANNEL
7 Ιανουαρίου 2004**